



## **ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 12 – 15 ΜΑΡΤΙΟΥ (4 ΗΜΕΡΕΣ – 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ)**

**1η μέρα Τετάρτη 12/3: Λάρνακα – Αθήνα – Ι.Μ. Αγίου Εφραίμ – Ι.Μ. Παναγίας Μακρυμάλλης – Άγιος Ιωάννης Ρώσος – Χαλκίδα**  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για την Αθήνα. Αφιξη, επιβίβαση στα λεωφορεία και ξεκινάμε τη διαδρομή μας. Πρώτη στάση στην Ιερά Μονή του Αγίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη όπου μαρτύρησε ο Μεγαλομάρτυρας και Θαυματουργός Άγιος από τους Τούρκους. Τον συνέλαβαν στις 14 Σεπτεμβρίου 1424 και τον υπέβαλλαν σε καθημερινά βασανιστήρια επί οκτώ συνεχείς μήνες. Μέχρι την Τρίτη, 5 Μαΐου 1425 μ.Χ., οπότε και αποφάσισαν το φρικτό τέλος του Μεγαλομάρτυρα, κρεμώντας τον ανάποδα σε μια μουριά που σώζεται ως τώρα, καρφώνοντάς τον στα πόδια και το κεφάλι με σουβλερά καρφιά και διαπερνώντας βίαια με αναμμένο ξύλο το καταπληγωμένο σώμα του στο τέλος. Τα άγια λείψανά του βρέθηκαν μετά από 524 ολόκληρα χρόνια, από την μακαριστή Γερόντισσα Μακαρία στις 3 Ιανουαρίου 1950, ύστερα από θαυμαστές εμφανίσεις και καθοδηγήσεις του Οσίου, ο οποίος τελεί από τότε και με την Χάρη του Χριστού αναρίθμητα θαύματα. Στην συνέχεια διασχίζοντας τη γέφυρα του Ευρίπου φθάνουμε στην Εύβοια. Σταθμός για προσκύνημα στην ανδρική Ι.Μ. Παναγίας Μακρυμάλλης. Έχει πολλά τίμια λείψανα όπως τμήμα της κάρας του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Λαμψάκου, προστάτη κατά του καρκίνου και της Αγίας Μεγαλομάρτυρας Παρασκευής, Προστάτης οφθαλμικών παθήσεων. Ακολουθώντας φθάνουμε στο χωριό Προκόπι και το ναό του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου για προσκύνημα των ιερών λειψάνων του θαυματουργού Αγίου. Ο Άγιος πιάστηκε αιχμάλωτος και έγινε σκλάβος ενός Τούρκου, ο οποίος τον μετέφερε στην πατρίδα του, στο Προκόπι της Μικράς Ασίας. Δεχόταν εξευτελισμούς των Τούρκων, που προσπαθούσαν να τον κάνουν να αλλαγοπιστήσει. Η ενάρτη συμπεριφορά του έκανε τον αφέντη του να τον αφήσει ελεύθερο να ασκεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα. Σε ηλικία 40 ετών αρρώστησε βαριά και πέθανε, το άγιο σκήνωμά του μπήκε μέσα σε μαρμάρινη λάρνακα στο Ναό του Αγίου Γεωργίου. Το 1832 το λείψανο πετάχτηκε έξω από τη λάρνακα σε σωρό ξύλων για να καεί από τους Τούρκους, το λείψανο όμως έμεινε ανέπαφο. Το γεγονός αυτό φόβισε τους Τούρκους και τοποθέτησαν το σώμα του Αγίου πάλι μέσα στη λάρνακα. Κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1924, οι χριστιανοί κάτοικοι του Προκοπίου Μικράς Ασίας, μετέφεραν το σκήνωμα του Αγίου στη νέα τους πατρίδα, στην Εύβοια. Το απόγευμα καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας σε κοντινή απόσταση από τη Χαλκίδα, τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Διανυκτέρευση.

**2η ημέρα Πέμπτη 13/3: Θήβα (τάφος Ευαγγελιστή Λουκά) – Ι.Μ. Αγίας Τριάδας – Ι.Μ. Παναγίας Γοργοεπηκόου – Αθήνα**  
Πρόγευμα για αναχώρηση για το νομό Βοιωτίας. Πρώτη μας στάση στην πόλη της Θήβας για προσκύνημα στον τάφο του Αγίου Ευαγγελιστή Λουκά του Ιατρού, ο οποίος βρήκε μαρτυρικό θάνατο (τον κρέμασαν σε μια ελιά). Ήταν ελληνικής καταγωγής από την Αντιόχεια της Συρίας και είχε έλθει να κηρύξει το Ευαγγέλιο, μετά το Μαρτύριο του Αποστόλου Παύλου στην Ρώμη, σύμφωνα και με τη μαρτυρία του εκκλησιαστικού ιστορικού Ευσεβίου. Κατά την μαρτυρία του εκκλησιαστικού συγγραφέα Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, την ημέρα του μαρτυρίου του αποστόλου Λουκά έπεφτε από τον ουρανό ένα θαυματουργό υγρό επάνω στον τάφο του, που θεράπευε τις οφθαλμικές παθήσεις. Η θεραπευτική αυτή δύναμις εξέρχεται μέχρι σήμερα από τη μαρμάρινη λάρνακα. Το γεγονός, ότι η λάρνακα εξακολουθεί να θαυματουργεί ύστερα από τόσους αιώνες, είναι αποδεικτικό στοιχείο ότι πρόκειται για τον αυθεντικό τάφο του Ευαγγελιστού Λουκά. Το Άγιο Λείψανο βρίσκεται σήμερα στην Πάδοβα της Ιταλίας, κοντά στην Βενετία, όπου μεταφέρθηκε από τους Φράγκους κατακτητές του Βυζαντίου το 1204, και είναι τοποθετημένο στην εκκλησία Santa Justina στο κέντρο της πόλης. Επόμενος μας σταθμός στο χωριό Πλαταιές όπου σε κοντινή απόσταση από αυτό θα φθάσουμε στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδας. Η ιστορία της έχει ερευνηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα, ωστόσο η ίδρυσή του ανάγεται στους Βυζαντινούς χρόνους. Οι εκτεταμένες οικοδομικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1981, έχουν αλλοιώσει σημαντικά την αρχική μορφή της. Το καθολικό στη σημερινή μορφή του είναι ένας ιδιόμορφος σταυρεπίστεγος ναός στον οποίο προσαρτήθηκαν εκ των υστέρων πλάγιες κόγχες. Ανεγέρθηκε το 1632, σύμφωνα με τη μαρμάρινη εγχάρακτη κτητορική επιγραφή που διατηρείται στη δυτική όψη της. Οι πληροφορίες για την ιστορία της μονής κατά τους Μεταβυζαντινούς χρόνους είναι περιορισμένες. Στη διάρκεια του 20ού αιώνα εγκαταστάθηκε νέα γυναικεία αδελφότητα που για την κάλυψη των αναγκών της ανήγειρε νέο καθολικό στο όνομα του Τιμίου Σταυρού και άλλα βοηθητικά κτίσματα στο εσωτερικό ενός διευρυμένου περιβόλου. Συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για τη Μάνδρα Αττικής και προσκύνημα στην Ιερά Μονή της Παναγίας της Γοργοεπηκόου. Βρίσκεται στην κορυφή της οροσειράς, με θέα τη θάλασσα της Ελευσίνας. Αν και η μονή βρίσκεται τόσο κοντά στην Αθήνα, όποιος την επισκεφθεί μπορεί να ηρεμήσει και να γαληνεύσει. Να αντιληφθεί την ιερότητα του χώρου και με ευλάβεια να προσευχηθεί στη Μεγαλόχαρη και να ζητήσει τη λύτρωση για ότι τον απασχολεί. Και η Παναγία η Γοργοεπηκόος – όπως λέει και το όνομά της- γρήγορα θα ακούσει και θα προστρέξει. Το Άγιο Εικόνισμά της θαυματουργής Παναγίας Γοργοεπηκόου, αγιογραφήθηκε στο Άγιο Όρος. Το απόγευμα καταλήγουμε στο ξενοδοχείο μας στην Αθήνα, τακτοποίηση στα δωμάτια και χρόνος ελεύθερος να χαρείτε την πρωτεύουσα. Διανυκτέρευση.

### **3η ημέρα Παρασκευή 14/3: Αίγινα (Ι.Μ. Αγίου Νεκταρίου & Ι.Μ. Αγίας Αναστασίας)**

Πρόγευμα και κατευθυνόμαστε στο λιμάνι του Πειραιά και επιβίβαση στο πλοίο για την Αίγινα. Άφιξη και κατευθυνόμαστε στην Ι.Μ. του Αγίου Νεκταρίου, ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της ορθοδοξίας, με πλήθος πιστών να το επισκέπτεται κάθε χρόνο. Ο Άγιος Νεκτάριος έζησε στην μονή για 12 συναπτά έτη, από το 1908 έως και στις 9 Νοεμβρίου 1920 όπου κοιμήθηκε. Όλο αυτό το διάστημα έμενε σε ένα σπιτάκι – σώζεται ως σήμερα μαζί με τα προσωπικά του είδη – εκτός των ορίων της τότε μονής, μιας και το μοναστήρι ήταν γυναικείο. Ο ναός της Αγίας Τριάδας, που θεμελίωσε ο ίδιος και εγκαινιάστηκε στις 2 Ιουνίου του 1908 είναι βυζαντινού ρυθμού. Στις μέρες μας κολλητά σε αυτόν τον ναό υπάρχει ένας άλλος, αφιερωμένος στον Άγιο Νεκτάριο, και λίγο πιο εκεί βρίσκεται το εκκλησάκι με τον τάφο του Αγίου. Το σώμα του παρέμεινε άφθαρτο για 21 ολόκληρα χρόνια. Η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου της υπομονής, της καρτερίας, της αγάπης και της συγχώρεσης έγινε στις 3 Σεπτεμβρίου του 1963. Επόμενη μας στάση είναι στην Ι.Μ. Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριάς. Κατά την ειδική έννοια η Αγία ονομάζεται «Φαρμακολύτριά», διότι ανάμεσα στις πολλές άλλες ιάσεις και θεραπείες που επιτελεί έλαβε από τον Θεό τη Χάρη και τη δύναμη να γλυτώνει όσους έπεσαν στα δίχτυα των φαρμάκων και των φαρμακευτιών, δηλαδή των μάγων και των μαγισσών. Επιστρέφουμε στο λιμάνι της Αίγινας και χρόνος ελεύθερος για βόλτα στα πλακόστρωτα σοκάκια και να θαυμάσετε τα νεοκλασικά αρχοντικά που βρίσκονται κατά μήκος της θάλασσας και τις εκκλησίες με τους γαλάζιους τρούλους. Τα κτήρια της Αίγινας έχουν χτιστεί κατά τη νεοκλασική αρχιτεκτονική, έχουν έντονο παραδοσιακό χρώμα και μας θυμίζουν πως η Αίγινα υπήρξε πρωτεύουσα της Ελλάδας για δύο χρόνια. Μπείτε στα μαγαζιά λαϊκής τέχνης και μην παραλείψετε να αγοράσετε τα παραδοσιακά γλυκά και τα φυστίκια Αιγίνης. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Αθήνα. Διανουκτέρευση.

### **4η μέρα Σάββατο 15/3: Αθήνα (πρωινό ελεύθερο) – Ι.Μ. Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου – Αεροδρόμιο Αθήνας – Λάρνακα**

Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη να χαρείτε την πρωτεύουσα. Επισκεφθείτε την Ακρόπολη και το νέο Μουσείο της, καθώς επίσης μπορείτε να περπατήσετε στην Πλάκα, την ίσως αρχαιότερη συνοικία της Ευρώπης. Μην παραλείψετε επίσης να επισκεφθείτε τους εμπορικούς δρόμους Ερμού και Σταδίου για τα ψώνια σας. Αργά το μεσημέρι αναχωρούμε για Λυκόβρυση Αττικής και τη γυναικεία Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου, έναν από τους πιο δημοφιλείς θρησκευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Πρόκειται για ένα μέρος με μοναδική ιστορική και θρησκευτική αξία. Πλήθος κόσμου από όλο τον κόσμο το επισκέπτονται καθημερινά για να προσευχηθούν ή να εκπληρώσουν κάποιο τάμα. Κάτι που μαρτυράται και από την γεμάτη τάματα θαυματουργή εικόνα της Αγίας που βρίσκεται στο εσωτερικό της μονής, αλλά και από τις ιστορίες που ακούει από τους επισκέπτες όταν διηγούνται το δικό τους θαύμα. Ακολούθως συνεχίζουμε τη διαδρομή μας για το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας και το ταξίδι της επιστροφής στην Κύπρο με τις βαλίτσες μας γεμάτες όμορφες αναμνήσεις από την τετραήμερη παραμονή μας στην Ελλάδα

#### **ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ**

<b>Δίκλινο</b>	<b>Τρίκλινο</b>	<b>Μονόκλινο</b>
490€	475€	560€

#### **Στις τιμές περιλαμβάνονται:**

- Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα-Λάρνακα με απευθείας πτήσεις της Sky Express
- Φόροι αεροδρομίων
- Ανά άτομο 1 βαλίτσα μέχρι 20κ. και 1 προσωπικό αντικείμενο
- 1 βράδυ διαμονή στην περιοχή της Χαλκίδας στο ξενοδοχείο Philoxenia 3\* με πρόγευμα
- 2 βράδια διαμονή στην Αθήνα στο ξενοδοχείο Alassia 3\* (ανακαινισμένο) με πρόγευμα
- Όλες οι μεταφορές, εκδρομές/περιηγήσεις βάσει του προγράμματος με κλιματιζόμενο λεωφορείο
- Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πειραιάς – Αίγινα – Πειραιάς
- Φόρος διαμονής / τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση
- Φ.Π.Α.

#### **Δεν περιλαμβάνεται:**

- Οτιδήποτε δεν αναγράφεται στο «περιλαμβάνονται»
- Ταξιδιωτική ασφάλεια προαιρετική (συστήνεται)

#### **Σημείωση:**

Η σειρά των επισκέψεων ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι από το πρόγραμμα.

#### **Πτήσεις:**

Λάρνακα-Αθήνα 07.15-09.00 • Αθήνα-Λάρνακα 20.30-22.10

# **Μη χάσετε τη μοναδική αυτή εκδρομή !**